



— Gij hebt gelijk, bromde de soldenier en stiet wrevelig zijn wapen terug in de scheede. Een blik vol haat op zijn tegenstander werpende, siste hij :

— Tot straks, melkmuil !

— Tot straks, snoever !

Toen Balt en zijn makkers de herberg verlaten hadden, verdrongen de aanwezigen zich om Jan. Op aller gelaat stond bewondering en medelijden te lezen.

— Nog zóó jong en reeds levensmoede, mompelde er een.

Jan had die woorden gehoord en begon te lachen.

— Jong ben ik, beste man, dat kan ik niet loochenen ; maar levensmoede, neen, hoor ! Bij de muts van mijn Grootje, ik hoop nog lang te leven !

— Daar legt gij het niet op aan, zei de boer. Balt is een woeste kerel, door iedereen om zijn kracht gevreesd ! Geen enkel dér krijgslieden van den baron hanteert de wapens zooals hij ! Wat de partij nog ongelijker maakt, is dat gij slechts recht hebt op een stok.

— Ik vind dat heel voldoende, man.

— Mag ik u een goeden raad geven ? vroeg een ander.

— Zeker ! ik luister altijd naar goeden raad.

# JAN ZONDER VREES

door C. DE KINDER



uitgave van L. OPDEBEEK Antwerpen

De Wonderlijke lotgevallen

VAN

# JAN ZONDER VREES

EEN XV<sup>e</sup> EEUWSCHE VERTELLING

---

PENTEEKENINGEN VAN EMIEL WALRAVENS